

MINEFELTET markerer overgangen mellem RINGELNATER og KRYLE. Den første bunker, vi møder i KRYLE-lejren er KØKKENET, hvor de køkkenblå vægge og resterne af emhætten og komfuret stadig ses.

Det næste stop på turen er ved en murstensbygning med to indgange. Det fortælles, at det sydlige rum var en katolsk og det nordlige en protestantisk KIRKE.



På turen gennem KRYLE-lejren bemærkes, at der i næsten hver klit findes en bunker.

Inden man drejer ned mod stranden, passeres en af de store dobbelte mandskabsbunkere. Umiddelbart øst herfor ligger den store BETONPLADS, der i sin tid var omgivet af reparationsværksteder.

På det sidste korte stykke mod observationsbunkeren ses mod nord ammunitionsbunkere af forskellig størrelse. OBSERVATIONSBUNKEREN (forsidebilledet) er åben efter stormfloden i 1981, og den er et besøg værd, idet man fra det vestligste rum kan se gennem spalten, hvor der i sin tid var kikkerter til styring af kanon ilden fra de omliggende KANONBUNKERE. Bunkeren lige nord for observationsbunkeren er en af de 4 kanonstillinger i KRYLE. Her stod en erobret fransk feltkanon, der kunne skyde godt 10 km.

På vejen tilbage til P-pladsen langs stranden ses flere mindre bunkere til forskellige formål.

Bunkerne ligger så at sige alle på privat grund, og man må ikke komme nærmere end 150 meter på beboelse.

HUSK!

Man skal huske, at fæstningsanlæggene hos mange danskere vækker minder om en mørk tid. Kommer man som turist, skal man respektere den lokale befolknings følelser og ikke sår nogen, der måske har triste minder fra dengang, da anlæggene blev bygget.

Ved færdsel i klitområder bør man huske, at vegetationen er meget sårbar, og hvis der slides hul, er der risiko for sandflugt.

Når man færdes i naturen, skal man lade være med at smide affald, og har man hund med, skal den holdes i snor.

HUSK især: Man færdes på eget ansvar, og det kan være farligt at færdes i og ved bunkerne.



Kilde: "Atlantvolden ved Ringkøbing" af Bent Baagøe Anthonisen. Bollerups Boghandel, Ringkøbing.

KRYLE-RINGELNATTER



Fæstningsanlæg fra

2. verdenskrig

KRYLE-RINGELNATTER-stillingen 3,8 km nord for Søndervig var et af de vigtigste tyske fæstningsanlæg i Danmark.

Fæstningen blev især bygget i årene 1943 - 44. Den består af 50 bunkere og ca. 50 andre betonanlæg. Der var desuden mange træbygninger. Omkring fæstningen var der store minefelter og pigtrådspærtinger.

Mod nord lå KRYLE-stillingen, som tilhørte hærkystartilleriet, og hvor der var mange bunkere og kanonstillinger.

Mod syd lå RINGELNATTER, som hørte under Luftwaffe. Her lå store radaranlæg, enkelte kanonstillinger og en træbaraklejre.

TURFORSLAG

Ved at følge den på kortet angivne rute bevæger man sig kun vest for KLITFREDDNINGSLINIEN, hvor enhver kan færdes frit. Klitfredningslinien er markeret med cementpæle markeret med en krone og et K.

Når man fra P-pladsen HOUVIG STRAND starter på turen og følger den på kortet med pile angivne rute kommer man først til en ANTIUFTSKYTTILLING, hvor man i underetagen stadig kan se panserdøre.

Videre mod nordøst passerer det sekskantede betonfundament til radaren WÜRZBURG-RIESE. Få meter sydøst herfor ses en af de typiske maskingeværstillinger. På ruten mod nord passerer flere mandskabsbunkere, og mod øst ses det store FREYA radarfundament.

Inden man når det gamle minefelt, kommer man forbi en såkaldt SPLITTERBUNKER, der er en murstensvæg til beskyttelse af en træbarak mod granatspilinter.

